

Abraham's frygt og bæven

Hent bøger PDF



Søren Kierkegaard

Abraham's frygt og bæven Søren Kierkegaard Hent PDF Forlaget skriver: Abraham's frygt og bæven er en af forfatteren og filosofen Søren Kierkegaards (1813-1855) allermest elskede bøger. Den udkom første gang i 1843, og havde Kierkegaard-dæknavnet Johannes de Silentio som forfatter. Det er en bog om religiøs - og verdslig pligt, og Kierkegaard anvender Bibelens fortælling om Abraham og Isak, som et eksempel på hvordan der kan være et dilemma mellem disse to pligter. Abraham står i det dilemma, at han på den ene side må adlyde Guds bud om at ofre hans søn Isak på bjerget Morija - 'gøre et mord til en hellig og gudvelbehagelig handling', som Kierkegaard skriver - og på den anden side et verdsligt påbud om at beskytte og værne om hans søn, Isaks liv.

Jens Staubrand, forfatter og filosof, mag.art., har dramatiseret, produceret og instrueret en række musikledsagede Søren Kierkegaard-oplæsningsforestillinger i Danmark og i udlandet. Udover denne bog har han udgivet en lang række nudanske Søren Kierkegaard-bøger, blandt andre: Søren Kierkegaard: Angst, Kierkegaard: Filosofiske smuler eller en lille smule filosofi, Kierkegaard: Kærlighedens Geminger, Kierkegaard: Mozarts Figaros Bryllup, Tryllefløjten og Don Juan, Kierkegaard: Min Regine! Søren Kierkegaard og Regine Olsen - en kærlighedshistorie, Kierkegaard: Breve og Notater fra Berlin, samt den dansk-engelske: Søren Kierkegaard's kamp for livet på Frederiks Hospital i København | Søren Kierkegaard's struggle to live at Frederiks Hospital in Copenhagen.

Forlaget skriver: Abraham's frygt og bæven er en af forfatteren og filosofen Søren Kierkegaards (1813-1855) allermest elskede bøger. Den udkom første gang i 1843, og havde Kierkegaard-dæknavnet Johannes de Silentio som forfatter. Det er en bog om religiøs - og verdslig pligt, og Kierkegaard anvender Bibelens fortælling om Abraham og Isak, som et eksempel på hvordan der kan være et dilemma mellem disse to pligter. Abraham står i det dilemma, at han på den ene side må adlyde Guds bud om at ofre hans søn Isak på bjerget Morija - 'gøre et mord til en hellig og gudvelbehagelig handling', som Kierkegaard skriver - og på den anden side et verdsligt påbud om at beskytte og værne om hans søn, Isaks liv.

Jens Staubrand, forfatter og filosof, mag.art., har dramatiseret, produceret og instrueret en række musikledsagede Søren Kierkegaard-oplæsningsforestillinger i Danmark og i udlandet. Udover denne bog har han udgivet en lang række nudanske Søren Kierkegaard-bøger, blandt andre: Søren Kierkegaard: Angst, Kierkegaard: Filosofiske smuler eller en lille smule filosofi, Kierkegaard: Kærlighedens Gerninger, Kierkegaard: Mozarts Figaros Bryllup, Tryllefløjten og Don Juan, Kierkegaard: Min Regine! Søren Kierkegaard og Regine Olsen - en kærlighedshistorie, Kierkegaard: Breve og Notater fra Berlin, samt den dansk-engelske: Søren Kierkegaard's kamp for livet på Frederiks Hospital i København | Søren Kierkegaard's struggle to live at Frederiks Hospital in Copenhagen.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2
Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode